



CLUSTER NIEUWS

Voorwoord

Door pastoor Marcus Vankan

Elke religie kent een periode van lichamelijke en geestelijke zuivering. Zo ook wij in ons katholieke geloof. Deze veertigdagentijd kent drie peilers, namelijk een bewustere toeleiding of werken van barmhartigheid, ruimte creëren voor gebed en geloofsverdieping en het je durven onthouden van spijs en drank. In deze periode bieden wij als parochie verdiepingsmomenten aan. Ook nodigen wij u uit om concreet te willen participeren aan de vastenactie of actie kerkbalans. Dat laatste komt ten goede aan de lokale parochiegemeenschap, die wil investeren in de concrete medemens in nood. Tot slot mag het voor u een gezegende tijd zijn om de innerlijke band tussen God, de naaste en u zelf te verdiepen door middel van inspirerende liturgische en diaconale momenten in onze parochiecluster.

Palmzondag

Met Palmzondag begint de goede week. De laatste dagen daarvan zijn het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. De kerk viert de laatste dagen van Christus, zijn lijden, dood en verrijzenis. Palmzondag combineert twee herinneringen: de intocht van Jezus in Jeruzalem en zijn lijden en sterven in die stad. Vreugde en droefheid liggen vlak bij elkaar. De mis begint met het zegenen van de palmtakjes en de palmprocessie. Palmen zijn het symbool voor hoop en vrede. De palmtakjes worden aansluitend meegenomen en kunnen thuis een plekje krijgen achter het kruisbeeld of boven een deur. De liturgische kleur is rood.

Witte Donderdag

Deze dag ontleent zijn naam aan de liturgische kleur wit. Op deze dag staan wij stil bij de instelling van de eucharistie en het priesterschap. We komen samen om de gedachtenis te vieren van het Laatste avondmaal. Op verschillende plaatsen worden tijdens deze mis ook de voeten van twaalf mensen gewassen als een symbool van dienstbaarheid. Na het gloriagebed zwijgen de klokken en het orgel tot aan de Paaswake.

In dit nummer

Voorwoord	1
Palmzondag - Witte Donderdag	1
Goede Vrijdag - Paaswake - Paaszondag	2
Actie Kerkbalans 2016	2
Gezinsmis Palmpasen en Kinderkruisweg	2
Vastenactie 2016	3
Boeteviering 22 maart	3
Verdiepingsavond en lezing	3
Priesterfeest em. Pastoor Jacobs	3
Rome reis 2016	4
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag	4
Agenda	4

Kijk ook op www.clustertabor.nl

Telefoon:

voor m.n. ziekenzalving, doopsel, uitvaart, huwelijk e.d.
Pastoor Vankan 0475-475372
Ass. Em-deken Th. Willemsen 0475-531373
Kijk voor noodnummers onder agenda op pagina 4.

Elke vreugde gaat gepaard met een gevoel van dankbaarheid.

In plaats van klokken horen we ratels of kleppen. Na deze mis draagt de priester de heilige hosties in de ciborie naar het rustaltaar. Aansluitend is er de mogelijkheid om aldaar te kunnen waken bij het Allerheiligste. Het herinnert ons aan de hof van Olijven. Waken doe je bij een dierbare, een ziek kind of een stervende. Het is eigenlijk een passie act. Je wordt stil en je voelt je verbonden met hem of haar. Waakt u ook mee?

Goede Vrijdag

De dag van het sterven van de Heer. In de middag wordt er op verschillende plaatsen de kruisweg gebeden. Op deze dag en de dag erna wordt er geen eucharistie gevierd. Het altaar is kaal. 's Avonds zal er tijdens de viering de kruisverering plaatsvinden. Het kruis staat voor kwetsbaarheid, lijden en verlossing. De hoop op een nieuw begin.



Het kruis staat voor kwetsbaarheid, lijden en verlossing.

De Paaswake

Op stille zaterdag vindt er in de avond na zonsondergang de Paaswake plaats. We verzamelen ons rondom het vuur, waar de nieuwe Paaskaars zal worden ontstoken. Deze brandt in het kerkelijk jaar bij elke doop, uitvaart en huwelijk. Het wil ons licht schenken in de duisternis van ons hart. Aansluitend trekken we ieder met een lichtje de duistere kerk in.

De Paasboodschap wordt gezongen in het Exsultet. Tijdens deze feestelijke eucharistie wordt het nieuwe doopwater gezegend en hernieuwen wij onze doopbelofte. We worden dan ook besprenkeld met het nieuwe doopwater. Aansluitend vieren wij de eucharistie. De liturgische kleur is wit.

Paaszondag

De belangrijkste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren de kern van ons geloof. De boodschap van het nieuwe leven, de eeuwigheid.

U bent van harte welkom tijdens deze bijzondere week.

Aktie Kerkbalans 2016,

Thema: Het gebouw

Allen wordt gevraagd om de eigen lokale kerk financieel te ondersteunen. De inkomsten uit Kerkbalans – soms ook Gezinsbijdrage genoemd – zijn noodzakelijk voor de exploitatie van de parochie.

“Kerken zijn plekken van inspiratie en stilte, die ook voor toekomstige generaties behouden moeten blijven.

Daarom is het goed om de kerk financieel steunen.”

Doe mee naar vermogen; het is broodnodig! Zie de lokale parochiegids.



Gezinsmis Palmpasen en Kinderkruisweg

In het weekend van 19 en 20 maart vieren wij de gezinsmis van Palmpasen. De communicanten knutselen op school in Palmpasenstokken, voorzien van allerlei symbolen, zoals een broodhaantje, 12 rozijnen, 30 pinda's, een ei en een kruis voorzien van groene takken. Tijdens de beide missen zullen deze stokken gezegend worden. Na de heilige mis in Heythuysen zullen de communicanten de Palmpasenstokken wegbrengen naar het verzorgingstehuis Beek en Bos en naar de Herbergier.

Zo willen wij een brug slaan tussen jong en oud.
19 maart gezinsmis om 19.15 uur te Baexem
20 maart gezinsmis om 10.00 uur te Heythuysen

Op Goede Vrijdag zijn alle gezinnen van ons cluster uitgenodigd om 15.30 uur in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. Hier zullen de communicanten van dit schooljaar de kruisweg uitbeelden. Het lijdensverhaal van Jezus op de dag dat hij stierf in de vorm van een mini passiespel.

Vastenactie 2016, thema:

Water, bron van leven voor Oeganda.

Vastenactie nodigt uit over grenzen te kijken. We steunen mensen en organisaties die direct hoop bieden aan medemensen die leven in economisch, sociaal en maatschappelijk zware omstandigheden. In 2016 gaat Vastenactie naar een arme regio in Oeganda. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land veel te laag.

Parochie Kelpen-Oler doet al jaren samen met de Vastenaktiedoelen van het Weerter Missie Thuisfront. Informatie hierover in de kerk en in "De Klepper".

"Vastenactie voor Scholen" wil katholieke basisscholen en parochies zo goed mogelijk ondersteunen bij de invulling van de vastentijd. info@vastenactie.nl



VASTENACTIE



Priesterfeest em-pastoor Jacobs

Em. Pastoor Jacobs herdenkt 26 maart a.s. zijn priesterwijding 50 jaar geleden. Dat vieren we 2^e Paasdag om 10.00 uur met een Feestmis in de parochiekerk van Heythuysen.

ZEH W.J.H.Jacobs, Bergerstraat 11, 6086 BL NEER.



Boeteviering 22 maart

Op dinsdag 22 maart is er in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen een clusterviering van ommekeer en verzoening. In dit jaar van Barmhartigheid willen wij ons op deze avond bezinnen en ons hart en verstand in geestelijke zin opruimen, om zo op een intense wijze bewuster de dagen van Pasen te mogen vieren. Aansluitend is er ook de mogelijkheid om het sacrament van boete- en verzoening te mogen ontvangen bij de priester. Aanvang 19.00 uur.

Verdiepingsavond en lezing 21 maart en 12 april

Op 21 maart houden wij om 19.30 uur een verdiepingsavond aan de hand van kunst. Op elke avond staan een aantal schilderijen centraal. Door de ogen van de kunstenaar willen wij ook onszelf verdiepen in ons eigen geloof. Van harte welkom in de Credozaal te Heythuysen.

Regelmatig organiseert het cluster Tabor inspirerende avonden met sprekers rondom het thema geloof en verdieping. Op 12 april mogen wij gouverneur Theo Bovens (CDA) begroeten, die een avond te gast zal zijn. Met hem kijken we naar actuele thema's zoals geloof, barmhartigheid, katholiek zijn en actuele vraagstukken. U bent van harte welkom. (zie agenda)

**Wil je de Cluster-nieuwsbrief
voortaan digitaal ontvangen.**

Meld je dan aan op:
nicolaasparochie@kpnmail.nl
o.v.v. naam-mailadres-woonplaats

Rome-reis 2016

In het jaar van barmhartigheid zal het cluster Tabor in samenwerking met het Cluster Ottersum-Mook een 9-daagse busreis organiseren naar de eeuwige stad Rome. Het zal een pelgrims- annex cultuurreis worden. We zullen op verschillende plaatsen eucharistie vieren. Naast het bezoek aan de grote basilieken, zullen we ons ook laten onderdompelen in de Romeinse cultuur, De Renaissance en Barok. De reis zal plaats vinden van 17 oktober tot en met 25 oktober. Er zal t.z.t. een infoavond volgen.

“Waar liefde bloeit, begint het paradijs”

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

Gedurende deze beide dagen is er het kerkelijk gebruik dat wij in onze parochiekerken geen heilige missen vieren. Bij het overlijden van een parochiaan in ons cluster zal er dan geen eucharistie maar een woorddienst plaatsvinden.

Agenda

Datum	Activiteit/viering	Plaats	Aanvang
07 maart	Vergadering Parochieraad Kelpen-Oler	Kelpen-Oler	20.00 uur
19 maart	Gezinsmis Palmпасen	Baexem	19.15 uur
20 maart	Gezinsmis Palmпасen	Heythuysen	10.00 uur
21 maart	Verdiepingsavond	Credozaal Heythuysen	19.30 uur
22 maart	Paasviering	Grathem BMV de Nassaurie	13.30 uur
22 maart	Paasviering	Baexem Baexheimerhof	13.30 uur
22 maart	Boeteviering	Heythuysen	19.00 uur
24 maart	Witte Donderdag	Leveroy	19.00 uur
	idem	Heythuysen aansl. aanbidding	19.00 uur
	idem	Baexem aansl. aanbidding	19.00 uur
25 maart	Goede Vrijdag	Grathem kruisweg	15.00 uur
	Idem	Heythuysen kinderkruisweg	15.30 uur
	idem	Baexem	19.00 uur
26 maart	Paaswake	Leveroy	19.00 uur
	Idem	Heythuysen	20.30 uur
	Idem	Baexem	21.00 uur
27 maart	Paaszondag in elke parochie	Zie weekbladen	
28 maart	Tweede Paasdag Leveroy en Heythuysen	Zie weekbladen	
6 april	Kerngroep Heythuysen	Credozaal	19.30 uur
12 april	Bezinningsavond met Gastspreker Gouverneur Theo Bovens	Heythuysen Grand-café de Gouverneur	19.30-21.00 uur
20 april	Taizéviering	Heythuysen	19.15 uur
10 t/m 16 april	Vastenactie in Goede Doelen Week	Baexem, Grathem, Heythuysen en Kelpen-Oler	
Zie voor verdere mededelingen:		Telefoon noodnummers 	
		Baexem	06-25584044
Uw lokaal Gilsing weekblad		Grathem	0475-453142
Weekblad voor Nederweert		Heythuysen	0475-493680
Weekblad 1-Lokaal		Kelpen-Oler	06-81252269
Website:	www.clustertabor.nl	Leveroy	0495-651316