



CLUSTER NIEUWS 19-1

Voorwoord

Hierbij ontvangt U de 14^e nieuwsbrief van Cluster Tabor. In deze nieuwsbrief gaan wij met u via Carnaval op weg naar Pasen. In die tijd vragen wij extra aandacht voor de bijzondere vieringen en natuurlijk ook voor Kerkbalans en de Vastenactie. Uw financiële hulp is hard nodig.

Contact met uw pastoor ?

Telefoon:

voor m.n. ziekenzalving, doopsel, uitvaart, huwelijk e.d.
Pastoor M. Vankan 0475-475372

Ass. Em-deken Th. Willemsen 0475-531373

Kijk voor overige telefoonnummers onder agenda op pagina 4.

Carnaval 03-05 maart

In deze dagen bereiden we ons langzaam voor op carnaval. Van oudsher een feest van relativering, van humor en levensvreugde. Het woord Carnaval zou o.a. zoveel betekenen als vlees (carne) vaarwel (vale). Samen met de aanwezige carnavalsverenigingen mogen we tijdens bijzondere carnavalsmissen deze levensvreugde met elkaar delen, met een lach en een traan. Met bezinnende teksten in het dialect. U bent van harte welkom.



*“Denk aan je
vergankelijkheid
en leef er naar”*

Fijne Carnaval

*In Gods naam mensen Liefhebben
spreuk onder het wapen van Bisschop Harrie Smeets*

In dit nummer

Voorwoord	1
Contact met uw pastoor	1
Carnaval 03-05 maart	1
Askruisje en vasten	1
40 dagen tijd	2
Kerkbalans 2019	2
Op weg naar Pasen	2
Vastenactie 2019. Schoon water verandert alles!	2
DIANICO diaconie Cluster Tabor	3
Bisschopswijding Mgr. Harrie Smeets 8 dec.	3
Dagkapel Grathem met Kerstmis geopend	3
Nieuws in het kort	4
Reguliere kerkdiensten 2019	4
Agenda	4

Kijk ook op www.clustertabor.nl

Askruisje en Vasten

Dan begint de veertigdagentijd, na de Vastenavond, die eraan voorafgaat, met een geweldig, eenvoudig teken: **het askruisje**.

Eerst drie dagen feesten, hossen, springen, gek doen, verkleden, eten en drinken in overvloed, dan het tegenovergestelde: een kruisje met as op het voorhoofd, met daarbij de woorden: mens, denk er aan: stof ben je en tot stof zul je wederkeren. Met andere woorden, denk aan je vergankelijkheid en leef daarnaar in de komende veertig dagen.

Daarom is Aswoensdag ook een vasten- en onthoudingsdag, als een serieus begin en op Goede Vrijdag bij het sterven van Christus ook weer.

Van de moslims kunnen wij christenen leren wat vasten is. Tijdens de Ramadan wordt er enkele weken lang overdag niet gegeten of gedronken, behalve wat water. Een goed begin is het halve werk. In iedere kerk is een H. Mis met uitdelen van het askruisje.

Vasten – 40 dagen tijd

Als voorbereiding op Pasen worden we uitgenodigd gedurende deze weken, om langs drie wegen ons 'ik' te relativeren. Dit is een tijd van meer aandacht voor God in het gebed en voor Christus in de sacramenten. We relativeren ons 'ik' ook door royaal mee te doen aan de vastenactie door onze eigen uitgaven van luxe, overvloed te beperken en te delen met armen in de wereld.

De vasten- of veertigdagentijd is vanouds ook de tijd van herstel van vastgelopen verhouding: vergeving en verzoening met elkaar, door barmhartig te zijn en niet te verharderen in vijandigheid. Bovenal is het de tijd om ons hart open te stellen voor Gods barmhartigheid, zeker in dit Heilig Jaar, door vergeving te vragen voor ons kwaad, nalatigheden en tekorten tegenover God en elkaar.

**Met de zon in je hart
straal je overal**

**Wil je de Cluster-nieuwsbrief voortaan
digitaal ontvangen.**

Meld je dan aan op:

nicolaasparochie@kpnmail.nl o.v.v. naam-
mailadres-woonplaats

Op weg naar Pasen

Pasen is het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar. Gevierd wordt dat God Zijn Zoon Jezus opgewekt heeft uit de dood. De dood is niet meer het einde van alle leven, maar een overgang naar een ander en gelukkiger bestaan zonder einde. Door de verrijzenis van Jezus krijgt het leven van ieder mens een nieuwe betekenis. Naast de religieuze betekenis van Pasen, bestaan rond het feest ook tal van volksculturele gebruiken die op een of andere manier allemaal met nieuw leven of een nieuw begin te maken hebben (jong groen aan de struiken, eieren, kuikentjes, voorjaars schoonmaak). Kortom, een nieuw begin.

U bent van harte welkom bij de vieringen.

KERK  BALANS.nl

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Zij doen een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Binnenkort ontvangt u weer de parochiegids met aandacht voor Kerkbalans 2019.

Help mee onze parochies levend te houden!!

VASTENACTIE

Schoon water

verandert alles !

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten. We staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! Kijk op www.vastenactie.nl

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar ernaar te leven

DiaNico Diaconie Cluster Tabor

De werkgroep DiaNico is ontstaan vanuit de parochie cluster Tabor in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers. De naam DiaNico komt van Diaconie (dienst verrichten aan mensen uit christelijk oogpunt) en Nicolaas (staat symbool voor vrijgevigheid). De werkgroep wil zich breed inzetten binnen het cluster, maar ook voor de overige kerndorpen binnen de gemeente Leudal. Daar waar noden en vragen zijn, zetten wij ons belangeloos in voor (jonge) gezinnen, (eenzame) ouderen en mensen met een beperking. Op dit moment leveren wij aan een 13-tal gezinnen voedselpakketten. En er komen steeds gezinnen bij, vaak uit onverwachtse hoek. Diverse ondernemers uit de omgeving helpen ons. Zo hebben wij contact met de gemeente Leudal, Lions club Leudal, Spar Synco, de Leudalangers en Mariet Zanders van Fading Uitvaartzorg. Indien u mensen kent of weet die wij zouden kunnen benaderen of die ons nodig zouden kunnen hebben, schroom niet ons te benaderen of ons aan te bevelen. Meer info: www.clustertabor.nl . of tel. 0475-474372



Bisschopswijding Mgr. Harrie Smeets

In een overvolle Sint-Christoffelkathedraal is Harrie Smeets (58) zaterdag 8 dec. gewijd tot bisschop van Roermond. Dat gebeurde tijdens een mis door bisschop Hans van den Hende van Rotterdam in het bijzijn van vele binnen- en buitenlandse prominenten uit de Rooms-Katholieke Kerk. Na de wijding hield Smeets een toespraak waarin hij uitsprak dat hij vindt dat de kerk actief naar buiten moet treden. „De kerk in alle tijden, maar zeker de kerk in onze tijd, mag zichzelf niet in een vitrine laten zetten als een relict uit voorbije tijden, of zich afsluiten in zelfgenoegzaamheid van het eigen gelijk, maar zal in de wereld te vinden moeten zijn, zal eropuit moeten om het evangelie in woord en daad te verkondigen”, zei hij.



Dagkapel Grathem geopend

In de parochiekerk van Grathem is een prachtige dagkapel gerealiseerd. Mede dankzij de inzet van enkele zeer kundige vrijwilligers is het gelukt om deze dagkapel Kestmis jl. in te zegenen.



De dagkapel is gewijd aan Maria Sterre der Zee. Van het Bisdom is een bijdrage ontvangen. Uw bijdrage voor de dagkapel is van harte welkom. Uiteraard bent U van harte welkom om de dagkapel te bezoeken en een kaarsje op te steken.

Nieuws in het kort

- Met Kerstmis is de dagkapel in Grathem ingezegend door pastoor Vankan.
- Wij wensen onze nieuwe bisschop Mgr. Harrie Smeets veel succes en wijsheid toe.
- Wij wensen mgr. R. Maessen heel veel succes en wijsheid toe in zijn nieuwe functie als vicaris-generaal.

Reguliere kerkdiensten 2019

Baexem	Zaterdag even week	19.15 uur
Grathem	Zondag oneven week	11.00 uur
Heythuysen	Zaterdag	18.30 uur
	Zondag	10.00 uur
	Ma t/m Donderdag	18.30 uur
Kelpen-Oler	Zaterdag even week	18.00 uur
Leveroy	Zondag	9.30 uur

Agenda

Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg

Datum	Activiteit/viering	Plaats	Aanvang
30 jan	Taizé-viering	Parochiekerk Heythuysen	19.15 uur
16 feb	Carnavalsmis De Foekepotters	Parochiekerk Grathem	19.00 uur
22 feb	Carnavalsmis De Kwakkerte	Parochiekerk Heythuysen	18.30 uur
25 feb	Bijbellezen Lectio Divina	Credozaal Heythuysen	19.15 uur
27 feb	Taizé-viering	Parochiekerk Heythuysen	19.15 uur
02 mrt	Carnavalsmis De Kujeldreiers	Parochiekerk Kelpen-Oler	19.00 uur
03 mrt	Carnavalsmis De Plekpoasters	Parochiekerk Baexem	11.11 uur
06 mrt	Aswoensdagviering	Parochiekerk Grathem	18.00 uur
06 mrt	Aswoensdagviering	Parochiekerk Baexem	19.15 uur
06 mrt	Aswoensdagviering	Parochiekerk Heythuysen	19.15 uur
06 mrt	Aswoensdagviering	Parochiekerk Kelpen-Oler	18.00 uur
09 mrt	Presentatiemis communicanten Heythuysen	Parochiekerk Heythuysen	18.30 uur
10 mrt	Presentatiemis communicanten Leveroy-Kelpen-Oler	Parochiekerk Leveroy	09.30 uur
18 mrt	Bijbellezen Lectio Divina	Credozaal Heythuysen	19.15 uur
27-03	Taizé-viering	Parochiekerk Heythuysen	19.15 uur
09 apr	Paasviering senioren-zonnebloem	BMV de Nassaurie Grathem	11.00 uur
13 apr	Gezinsmis Palmpasen	Parochiekerk Kelpen-Oler	18.00 uur
14 apr	Gezinsmis Palmpasen	Parochiekerk Heythuysen	10.00 uur
15 apr	Boeteviering Cluster	Parochiekerk Heythuysen	18.30 uur
15 apr	Bijbellezen Lectio Divina	Credozaal Heythuysen	19.15 uur
16 apr	Paasviering Baexem senioren-zonnebloem	Baexheimerhof Baexem	13.30 uur
17 apr	Paasviering senioren Kelpen-Oler	Trefcentrum Kelpen-Oler	14.00 uur
18 apr	Witte Donderdag viering met aanbidding	Parochiekerk Baexem	19.00 uur
18 apr	Witte Donderdag viering met aanbidding	Parochiekerk Heythuysen	19.00 uur
19 apr	Kruisweg Goede Vrijdag	Parochiekerk Heythuysen	15.00 uur
19 apr	Goede Vrijdag clusterviering	Parochiekerk Baexem	19.00 uur
20 apr	Paaswake	Parochiekerk Heythuysen	20.30 uur
20 apr	Paaswake	Parochiekerk Baexem	21.00 uur
21 apr	Eerste Paasdag viering	Parochiekerk Leveroy - Baexem - Heythuysen	09.30 uur
21 apr	Eerste Paasdag viering	Parochiekerk Kelpen-Oler - Grathem	11.00 uur
22 apr	Tweede Paasdag Clusterviering	Parochiekerk Heythuysen	10.00 uur
24 apr	Taizé-viering	Parochiekerk Heythuysen	19.15 uur

Zie voor verdere mededelingen:

Telefoonnummers ☎

Uw lokaal Gilsing weekblad

Baexem 0475-451609

Weekblad voor Nederweert

Grathem 06-30978269

Helaas niet meer in Weekblad 1-Lokaal

Heythuysen 0475-493680

Website: www.clustertabor.nl en lokale website

Kelpen-Oler 06-81252269

Facebook: Heilige Nicolaas Heythuysen

Leveroy 0495-651316

Facebook: Cluster Tabor