



CLUSTER NIEUWS

EXTRA EDITIE

Bijbel-lezen 11 september



Em.-deken Th. Willemsen 50 jaar priester

Op Zondag 3 september a.s. is het precies 50 jaar geleden dat emeritus-deken Th. Willemsen in de parochiekerk van Sevenum de priesterwijding heeft mogen ontvangen uit handen van Mgr. P.J.A. Moors. Sindsdien zijn er 50 jaar verlopen met vele taken en opdrachten in ons bisdom: als kapelaan, pastoor, gedelegeerde, aalmoezenier, student, docent, rector, deken, vicaris en assistent. Bij elkaar een rijk gevuld en veelzijdig priesterleven. Uit dankbaarheid voor alle goede gaven en weldaden zal een feestelijke Eucharistieviering plaatsvinden in de kathedraal van Roermond op **zondag 3 september a.s. om 11.30 uur**. De zang wordt verzorgd door Schola Sancti Christofori, o.l.v. dhr. C. Tonnaer met tussenzang.



Aansluitend aan de Eucharistieviering, is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een informeel samenzijn in het voormalige Witte Kerkje Voorstad St. Jacob 72. Tijdens dit samenzijn kunt u ook afscheid nemen van zuster M. Antonelli die ruim 25 jaar met grote toewijding voor hem heeft gezorgd. Er is geen staande receptie. U kunt gerust in de zaal een plaatsje zoeken. Emeritus-deken Th. Willemsen en zuster M. Antonelli lopen rond.

Uw aanwezigheid bij de Eucharistieviering en bij het informeel samenzijn is voor hem en haar het mooiste geschenk. In plaats persoonlijke giften zijn er 2 doelen voor uw gift: Tijdens de **collecte in de kerk** voor de nieuwe orgelpijpen van het gerenoveerde orgel van de kathedraal. Tijdens de **deurcollecte** na afloop van de H. Mis voor het prachtige ontwikkelingswerk van de Roermondse Monique Wolters in de twee dorpen in Burkino Faso in Afrika.



Enkele maanden geleden zijn we in ons cluster Tabor begonnen met een nieuwe vorm van geloofsverdieping aan de hand van de Bijbel. Het heet lectio divina, dat wil zeggen Bijbellezende waarin lezingen van de zondag centraal staan. U ontvangt op deze avond de lezingen van ons van de komende zondag. Middels het samen lezen en vervolgens in stilte de tekst overwegen willen we ons in deze oude geïnspireerde verhalen verdiepen, door namelijk samen onze eigen indrukken met elkaar te delen aangevuld met verdieping door de priester. Voor koffie en iets lekkers wordt ook gezorgd. De avond begint om **19.15 uur** en duurt tot 21.00 uur in de **Credozaal aan de Biesstraat te Heythuysen**. We vragen slechts een vrijwillige bijdrage. De volgende bijeenkomst is op **maandag 11 september**. Van harte welkom.

Vrijwilligers gezocht

Binnen het streven naar de participatie-samenleving is het betrokken willen zijn binnen onze kerkgemeenschap ook een wezenlijk onderdeel. Denk hierbij bijv. aan Diaconie. Zorg voor mensen die niet meer weten hoe dagelijks de eindjes aan elkaar te knopen, of zorg voor mensen die zich eenzaam voelen. De verschillende taken binnen de kerkgemeenschap vragen veel inzet. De pastorale ondersteuning daarbij wordt steeds afhankelijk van vrijwilligers, die betrokken (willen) zijn bij het dagelijks gebeuren, zowel binnen als buiten het kerkgebouw. Ouders met schoolgaande kinderen die willen mee-zingen in een koor of als akoliet/misdienaar willen helpen zijn van harte welkom. Gepensioneerde mensen kunnen op hun passende momenten ondersteunen als lector of collectant. En natuurlijk jonge mensen met interesse, die in deze drukke wereld een "rust" moment zoeken, kunnen terecht in onze parochie gemeenschap. Wilt U een bijdrage leveren en heeft U behoefte aan informatie, spreek dan onze pastoor aan bij een van de weekeind vieringen voor een gesprek.

Lees meer op www.clustertabor.nl