



Cluster NIEUWS

Reorganisatie kerkkoren binnen cluster Tabor

Het zal u niet ontgaan zijn dat er diverse veranderingen te verwachten zijn binnen de parochies in ons bisdom en ook binnen onze parochiecluster Tabor. Dat alles heeft te maken met het teruglopen van: kerkbezoek, financiën, vrijwilligers, bestuurders en pastoraal medewerkers. Ook onze koren staan onder druk. In Leveroy is het kerkelijk zangkoor overgegaan naar een profaan koor. In Kelpen-Oler is het koor moeten stoppen vanwege gebrek aan koorleden. Dat heeft het clusterbestuur doen besluiten om de nog actieve koren terug te brengen tot 4 koren welke per 2 koren geclusterd zijn. Bij dit samengaan zal er aandacht zijn voor de zangers, dirigenten, organisten, cantors en hun mogelijkheden. Maar natuurlijk ook voor efficiency, kwaliteit en kostenbeheersing. Het ultieme doel is om aantrekkelijke vieringen te kunnen verzorgen. Met name de zondagviering heeft de hoogste prioriteit. Voor muzikale invulling van buiten zal ruimte zijn, hoewel we voorlopig vooral inzetten op onze eigen koren en cantors. Vanaf september 2021 zullen er in totaal 4 vocale ensembles zijn:

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Heythuysen

Dit koor zal in zijn oorspronkelijke vorm blijven bestaan. Het koor repeteert op vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 u in de kerk te Heythuysen. Thuisbasis is Heythuysen maar bij bepaalde gelegenheden zal het koor ook in andere parochies optreden. De muzikale leiding is in handen van Luc Jakobs. Het koor wordt aan het orgel begeleid door Petra van der Aart.

Gregoriaanse Schola

Dit ensemble verzorgt de Gregoriaanse missen. Het repeteert op vrijdagavond van 19.00 tot 19.30 u in de kerk te Heythuysen en staat onder leiding van Luc Jakobs.

Clusterkoor

Deze groep is nieuw gevormd uit leden van verschillende koren binnen ons cluster. Het koor zal vieringen opluisteren binnen het hele cluster. De repetities zijn op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 u in Baexheimerhof te Baexem of in de kerk aldaar. Dirigente is Marij Berkers.

Rouw- en Trouwkoor

Voor deze groep zal een iets andere invulling gezocht worden. Tevens streven we naar een andere naam voor het koor. De repetities zijn op de dinsdagavond tussen 19.30 en 20.30 u in Baexheimerhof te Baexem of in de kerk aldaar. Dirigente is Marij Berkers.

Heeft u interesse om te komen zingen in een of meerdere ensembles van ons cluster, loop gerust eens binnen bij een repetitie of neem contact op met een van de dirigenten of bestuursleden. De aansturing vindt plaats door een lokale werkgroep en overkoepelende kerngroep.

Laten we meer gaan maken van het mindere dat ons gegeven is. Meer met en voor elkaar.

Allerheiligen - Allerzielen

Op **zondag 31 oktober** gedenken we onze dierbare gestorvenen bij de vieringen in de diverse parochies van ons cluster. Na de viering gaan we dan naar het kerkhof voor de zegening van de graven.

09.30 uur Leveroy
10.00 uur Heythuysen
11.00 uur Grathem
14.00 uur Kelpen-Oler
15.00 uur Baexem

Op **maandag 1 november** vieren we om 18.30 u in de H. Nicolaaskerk het hoogfeest van Allerheiligen.

Met "alle heiligen" worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus - naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in de hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen.

Op **dinsdag 2 november** vieren we om 18.30 u in de H. Nicolaaskerk Allerzielen. We denken aan onze dierbare overledenen en bidden voor hun zielenrust.

Dierenzegening Heythuysen

Op 4 oktober viert de kerk de sterfdag van de heilige Franciscus uit de twaalfde eeuw. Hij werd geboren in Assisi te Italië. Hij hoorde de roepstem van God in zijn leven in een oud kerkje net buiten zijn stad Assisi. God riep hem: "Franciscus, ga en herstel mijn kerk". Eerst deed hij het letterlijk door het vervallen kerkje op te knappen. Later figuurlijk door de levende bouwstenen van God, de mensen zelf, te gaan helpen. Zij die ziek waren en arm, eenzaam en verlaten.

Omdat het voorkwam dat de mensen niet naar hem wilde luisteren, predikte hij tot de vogels en de vissen. Ook kocht hij dieren vrij die gevangen zaten en liet ze los. Franciscus stierf op de vooravond van 4 oktober. Op deze dag vieren wij dan ook dierendag.

Wij nodigen iedereen met een huisdier uit, met uw hond of kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook hebt, om op **zaterdagmiddag 9 oktober om 12.30 uur** samen te komen op het plein voor de hoofdingang van de H. Nicolaaskerk in Heythuysen. Hier zegenen wij tijdens een bijzondere gebedsdienst uw huisdier. De kleintjes zijn ook met hun knuffels van harte welkom. De dienst duurt een klein kwartiertje. Bij slecht weer in de kerk.

Viering aan de Baronsberg

Traditiegetrouw zal tijdens de oktobermaand een openluchtmis gevierd worden aan de Baronsberg. Dit jaar is deze mis op **vrijdag 8 oktober**. We verzamelen bij het schutterslokaal van Schutterij St. Jan gelegen a.d. Kasteelweg naast het R. K. kerkhof van Baexem.



In een lichtjestocht rond 18.00 uur vertrekken we samen naar de Baronsberg waar we aansluitend de heilige mis vieren om 18.30 uur. Themaviering is het leven van Franciscus van Assisi en Gods schepping. Na afloop bent u van harte welkom in het schutterslokaal voor gezellig samenzijn.

Sint Maarten viering

Op **zaterdag 6 november om 18:30 uur** is er een gezinsviering in Heythuysen omtrent Sint Maarten. Hij deelde zijn mantel met de arme bedelaar, en werd zo o.a. ook patroon voor de mantelzorgers. De communicanten voeren het Sint Maarten spel op en we zullen de mooie lampionnen zegenen. U bent van harte welkom.

*Je eigen geluk neemt toe
naarmate je geluk weggeeft.*

Nieuwe zangbundels, met QR-code

Om een eenheid te creëren in de zang en liturgie voor onze parochianen, onze kerkkoren in de vijf parochies en het pastorale team is er deze zomer gewerkt aan twee nieuwe liturgische zangbundels. Beide bundels zijn voorzien van een bijzondere kافت. Dhr. Jacques Beelen, heeft de ontwerpen gemaakt voor de omslagen van de bundels. Hieronder de uitleg van de ontwerpen voor de bundels:

- Het lijnenspel refereert aan glas in lood.
- De gotische raamvorm spreekt voor zich.
- Bij de bundel 'tijd door het jaar' zijn twee kaarsen toegevoegd omdat door het jaar veelal stille missen gelezen worden waarbij twee kaarsen branden.
- Bij de bundel 'feestdagen' zijn een ster (Kerst), vurige tongen (Pinksteren) en de verrezen Christus (Pasen) ingevoegd.

In de nieuwe bundels staan nu ook alle gezangen op alfabetische volgorde, waardoor ze eenvoudig te vinden zijn. Ook zijn de zangbundels per parochie uniek. Elke zangbundel heeft namelijk voor de desbetreffende parochie een eigen QR-code, zodat parochianen ook via de digitale weg de collecte kunnen overmaken op de desbetreffende bankrekening van de parochie waar men aanwezig is.

Naast de ons bekende manier van collecteren hebben we binnen ons cluster nu ook een nieuwe manier. Deze manier van collecteren gaat via GIVT. Dat kan via de GIVT-app of door middel van het scannen van een QR-code.

Wijzigingen in het clusterbestuur

Op donderdag 16 september 2021 installeerde deken Wim Miltenburg van ons dekenaat Thorn - Heythuysen twee nieuwe kerkbestuursleden van en voor ons cluster Tabor. Mevr. Mariëlle Geraets - Timmermans uit Leveroy en dhr. Evert Bergervoet uit Heythuysen. Mariëlle zal het secretariële werk gaan overnemen en Evert de taak voor onze gebouwen.

Daarnaast namen we ook afscheid van dhr. Jo Smolenaars, die na zeven jaar als clusterkerkmeester is gestopt. Hij blijft echter actief betrokken bij ons cluster. Zijn speerpunt blijft de ontwikkeling van het beleidsplan, de gebouwen en de kerkenvisie, naast lopende zaken voor Kelpen-Oler. Vooral de kerkenvisie is van belang. Zo heeft hij al vorig jaar contact opgenomen met de gemeente Leudal om ook hun duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat de gemeente betrokken is en meedenkt over de toekomst van de kerkgebouwen en een eventuele herbestemming.



Deelname vormsel 2021

Dit jaar zijn de jongeren van groep 7/8 uit de parochies van Grathem en Kelpen-Oler aan de beurt voor het sacrament van het vormsel. De vormselmis zal plaatsvinden op **zaterdag 11 december om 18.30 u in St. Severinuskkerk te Grathem** en zal worden toegediend door de vicaris-generaal Mgr. Maessen. Een uitnodiging is al via de scholen verspreid. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u uw zoon en of dochter aanmelden via ons parochiebureau te Heythuysen.

Deelname Eerste H. Communie 2022

Dit jaar kunnen de kinderen uit groep 4/5 uit de parochies Leveroy, Baexem en Grathem meedoen met de Eerste Heilige Communie. De Eerste Heilige Communiemis vindt gemeenschappelijk plaats op **22 mei 2022 om 10.00 u in de H. Johannes de Doperkerk te Baexem**. Er kunnen geen kinderen uit groep 3 deelnemen. Via de desbetreffende scholen is er al een uitnodiging naar de ouders gegaan. Indien u een kind hebt in het speciaal onderwijs of u hebt geen uitnodiging ontvangen, kunt u uw kind aanmelden via het parochiebureau van Heythuysen.

Bedankt voor uw donatie!

Voor de bekostiging van de noodzakelijke restauratie van het torenuurwerk van de parochiekerk in Grathem hebben wij een beroep gedaan op de inwoners en ondernemers van Grathem. Wij zijn erg tevreden over de gulle gaven, zowel groot als klein, die wij tot nu toe hebben ontvangen. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Mede door uw donatie hebben wij de dringend noodzakelijke restauratie reeds kunnen uitvoeren en is ons kerkuurwerk weer veilig en bij de tijd. Ons streefbedrag van € 9000,- is voor 80% reeds op onze rekening bijgeschreven en wij zijn van mening dat we samen het gehele bedrag bij elkaar kunnen brengen.

Daarom doen wij hier nogmaals een beroep op die mensen die nog geen donatie hebben overgemaakt, maar de parochiekerk van Grathem als beeldbepalend element in de Parel van het Leudal toch een warm hart toedragen, om alsnog een donatie te doen.

Als wij het streefbedrag kunnen realiseren hoeven wij onze reserves, die toch al elk jaar minder worden, niet aan te spreken voor dit project.

Namens ons pastorale team en kerkbestuur nogmaals heel veel dank voor uw betrokkenheid en bijdrage tot nu toe aan dit project.

Pastoor Marcus Vankan



Zinspiratie-avond "Levenszwaan"

In onze hedendaagse maatschappij is het thema dood steeds meer in de medische hoek terecht gekomen. Daarbij is de dood, sterven en rouw in het alledaagse leven in de schaduw komen staan.

Soms ook hakt de dood als bijvoorbeeld een (jong) mens overlijdt als gevolg van ziekte, ongeval of zelfdoding. Het voelt voor veel mensen ongemakkelijk om erover te praten, laat staan om ermee om te gaan als een dierbare komt te overlijden en de confrontatie met leegte en gemis onvermijdelijk is.

Verhalenvertelster Esther Mirjam Griffioen, komt samen met haar harp en verhalen uit diverse culturen een voorstelling geven rondom het levenseinde. Haar voorstelling "Levenszwaan" beoogt het thema rondom dood, sterven en rouw op de kaart te zetten. Na de voorstelling van ruim een uur gaat ze met het aanwezige publiek in gesprek over deze thema's.

De uit Nederland afkomstige verhalenvertelster werkt al jaren in Bretagne in verpleeg- en bejaardenhuizen met mensen met Alzheimer. Ook op de neonatologie, in ziekenhuizen en in de palliatieve zorg is ze te vinden met haar therapeutische harpspel. Deze ervaringen brachten haar op het idee van deze voorstelling.

U bent van harte uitgenodigd om op **donderdag 28 oktober** deel te nemen aan deze avond.

Aanvang 19.30 uur, in de St. Severinuskkerk, Kerkplein 1A, Grathem

Bijdrage: 5 euro of een vrije gave.

Er zal koffie en thee geschonken worden.

Aanmelding vooraf is gewenst via:
zinspiratieleudal@gmail.com



**Niet krijgen wat je wilt is soms
een ongelooflijke meevaller!**

Givt

Herkent u dit? U heeft wat kleingeld nodig en in uw portemonnee heeft u alleen nog maar een muntje voor het karretje van de supermarkt. De wijze van betalen en hoe wij met geld omgaan verandert. Dit zien we ook terug in de kerken. U hebt het wellicht al een keer gezien, de poster van GIVT, het bordje met de QR-code bij de collecteschaal, en het gebedsaltaar. De pastoor, die stilstaat bij de QR-code en digitaal collecteren. Digitaal collecteren ?? Het moet niet gekker worden!



Waarom?

De inkomsten van de collectes zijn sterk teruggelopen omdat dat we door corona met veel minder mensen naar de kerk gingen. Maar we zien ook dat de vaste kerkbezoeker steeds minder contant geld op zak heeft.

Wij als kerkbestuur zijn op zoek gegaan naar een alternatieve methode voor collecteren, zonder dat de collectant, naast de collecteschaal ook nog een pinapparaat moet meenemen. Deze manier van geven moet veilig, eenvoudig, overal te gebruiken, en (heel belangrijk) net zo anoniem zijn als uw gave in de collecteschaal.

Dit hebben we gevonden in de vorm van de GIVT-app.

Om deze app te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat deze op de mobiele telefoon of tablet geïnstalleerd wordt, en u zich registreert. Dit is eenvoudig maar kost wel een paar minuten tijd. Het is wel noodzakelijk dat u met de mobiele telefoon of tablet toegang heeft tot het internet.

Achter op de nieuwe zangbundels en tijdens de livestream ziet u een afbeelding van een vierkantjes met allemaal blokjes, dit is de zogenaamde QR-code. Als u op uw mobiele telefoon of tablet de GIVT-app opent, dan kunt u zelf een bedrag bepalen dat u wilt geven aan de collecte. Als u dan de knop "Volgende" aanklikt, dan komt u in het scherm met de vraag op welke manier u wilt geven. Als u de optie QR-code kiest dan kunt u met uw mobiele telefoon of tablet de QR-code scannen. U krijgt de bevestiging dat u uw gift gedaan heeft, en bevestig dit met de knop "KLAAR". Uw GIVT wordt verzonden.

De andere keuze die wij aanbevelen is "kiezen uit lijst".

Als u op uw mobiele telefoon of tablet de GIVT-app opent, vult u weer het bedrag in dat u wilt geven, en klikt ook nu weer op volgende dan kunt u zelf een bedrag bepalen dat u wilt geven aan de collecte. Als u dan de knop "Volgende" aanklikt, dan komt u in het scherm met de vraag op welke manier u wilt geven. Als u nu kiest voor "kiezen uit lijst", dan kunt de plaatsnaam van uw kerk invullen, selecteer de kerk van uw keuze en bevestig dit. Ook nu is uw gift weer verzonden. De volgende keer staat uw kerk automatisch bovenaan het lijstje. Lekker gemakkelijk.

Wat gebeurt er met uw gift via GIVT ?

Deze wordt door een bank (Sлимпay) ontvangen en de bedragen worden doorgegeven aan de GIVT-organisatie. De namen blijven anoniem. De giften worden verzameld en regelmatig als er een minimumbedrag is verzameld naar de parochie overgemaakt. De parochie betaalt een klein bedrag aan de GIVT-organisatie en betaalt een klein bedrag aan de bank voor elke overboeking die u doet via de GIVT-app en voor de overboeking naar de parochie.

Dit lijkt veel, maar het is bijna vergelijkbaar met de kosten die wij maken wanneer wij het collectegeld zelf naar de bank brengen. Niets gaat meer voor niets in deze tijd. Ook voor de parochie is dit gemakkelijk en het blijft allemaal anoniem wie er gegeven heeft.

Waar kunt u de GIVT-app en de QR-code gebruiken?

In de kerk kunt u er de collecte mee betalen, maar dit kan ook gewoon thuis. U kunt er de kaarsen in de kerken en in onze kapellen mee betalen, ook daar staat een QR-code. Doet u meerdere giften op één dag, dan wordt dat als één gift gezien. Voor de parochie weer voordelig. Probeer het eens uit ! U zult merken dat ook vele Goede Doelen al gebruik maken van de GIVT-app.

Uiteraard kunt u altijd gewoon uw bijdrage voor de collecte en voor de kaarsen in de vertrouwde schalen en offerblokken blijven geven.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het parochiebureau, email: clustertabor@gmail.com of telefonisch 0475 493680. We zullen u dan verder helpen.

Bijzondere vieringen

Zaterdag 23 oktober 2021
om 19.00 u Schuttersmis Grathem.

Zaterdag 6 november en 4 december 2021
om 18.00 u Pastorale ontmoeting te Kelpen-Oler .

*Wanneer niets zeker is,
is alles mogelijk.*